



Ondernemer = gek (?)

Blog door Bart Ouwersloot, 4 januari 2014

Een gesprek met een cliënt zette mij aan het denken. Welke idioot wordt nou ondernemer? Een beetje krabbelen tegen de stroom in, geen genade. De buitenwacht denkt dat je het helemaal voor elkaar hebt als je 'voor jezelf' werkt. Niets is minder waar! In de eerste plaats werk je veelal voor de bank, of je personeel. In de tweede plaats werk je in feite altijd. Alle risico's zijn voor jou. Ondernemers moeten masochisten zijn.

Het is toch veel gemakkelijker en veel rustiger om gewoon de 15e van de maand je salaris overgemaakt te krijgen? Lekker je vakantie kunnen plannen, genieten van de werknemersverzekeringen. Er kan je niks gebeuren.

Nu recent een aantal lokale faillissementen heeft plaatsgevonden, valt op dat de toon in de plaatselijke krant anders lijkt te worden. Waar eerst sprake was van negatieve beeldvorming (er zal wel gemalverseerd zijn), lijkt er een tendens naar meer positieve, of inhoudelijke beeldvorming te ontstaan. Was een faillissement wel nodig? Dát is een bijzonder terechte vraag. Is het eigenlijk wel nodig? Crediteuren krijgen immers toch niks in de regel. Personeel staat buitenspel, zo feitelijk ook de ondernemer zelf.

Het lijkt allemaal een beetje makkelijk van de buitenkant, maar de diepe, doffe ellende die faillissementen met zich kunnen brengen, zou een andere blik op ondernemers rechtvaardigen. Natuurlijk zijn er uitwassen en situaties die kwalificeren als oplichting. Echter de doodgewone ondernemer die zich met ziel en zaligheid inzet om zijn personeel aan het werk te houden en zijn gezin te voeden verdient respect in plaats van hoon. In dit land ben je je hele leven failliet, in ieder geval besmet. Een sukkel, een stomkop, fraudeur misschien. 'Ha, ha, hij is op z'n bek gegaan met z'n dikke auto'. Leuk. Wie is ook alweer die masochist? Oh ja, dat is die sukkel die zorgt voor werkgelegenheid, belasting betaalt, zorgt voor economische voorspoed, technologische ontwikkelingen, vergroening, scholing en stabiliteit. Wat een stomkop niet?

Zou de dag ooit aanbreken dat inderdaad echt respect ontstaat voor de ondernemer? Laat het in 2014 zijn!