



Eng land

Blog door Bart Ouwersloot, 27 januari 2014

Politie Rotterdam opent kliklijn voor foutparkeerders. Dit is een groot succes. Iedereen kan foutparkeerders doorbellen aan de politie Rotterdam. Wat vind je van mijn rijstijl? Als je het niet goed vindt, kun je klikken bij mijn baas. Over steeds meer zaken kunnen we klikken en dat doen we blijikbaar ook.

NSB, Gestapo, Stasi, Sovjet MGB, Nederlandse kliklijnen, allemaal georganiseerde onderdrukking. In Rusland bestond een cultus rond kinderen die hun ouders kwamen verraden omdat ze thuis kritiek hadden gegeven op het communistisch systeem.

De Oost Duitse Stasi ontwikkelde zich tot 's werelds meest effectieve geheime dienst. Tot in 1989 had de Stasi 274.000 mensen aangesteld. Voltijds! In elk appartementenblok was iemand gestationeerd die rapport uitbracht bij de Volkspolizei over medebewoners. Het succes van de Stasi was gelegen in het feit dat niemand wist wie lid was en wie niet.

Nederlanders hebben een vrij uitgebreide historie waar het klikken betreft. De NSB had z'n Weerbaarheidsafdeling en Landwacht. Die zorgden voor verraad van Joden en van 'strafbare' zaken gedurende de Tweede Wereldoorlog. Na afloop van de Tweede Wereldoorlog wisten veel mensen omgekeerd NSB'ers aan te wijzen en te verraden aan de bevrijders en de Nederlandse overheid.

Misdaad is laakbaar en dient inderdaad te worden bestreden, slachtoffers dienen te worden geholpen en schuldigen bestraft. Dit klikken draait daar echter niet om. Is foutparkeren een misdaad? Volgens de Wet niet, het betreft een overtreding.

We slaan door met z'n allen. De Nederlandse overheid die voor veel geld de gestolen (!) gegevens koopt van mogelijke 'zwartsparders' is net zo strafbaar als iedere andere heler. De 'tipgevers' die de belastingdienst aan het werk houden zijn in veel gevallen ook niet zuiver. Een voorbeeld; FIOD valt binnen bij een horeca onderneming na een tip over 'zwart' loon. Na zes jaar procederen, een faillissement, een vijftigtal medewerkers in de WW, gevangenisstraf en veel ellende blijkt dat het slechts om contante betalingen van loon ging en niet om zwart loon. De (eerder ontslagen) tipgever bleek zelfs via een zogenaamd T-biljet de ingehouden loonheffing van de belastingdienst te hebben teruggekregen.

Tipgeving, klikken en verraden is laakbaar en zou niet op deze wijze moeten worden gebruikt door onze overheid. Niet uit te sluiten valt namelijk de invloed van onze volksaard. In onze aard zit afgunst, rancune en een sterk gevoel van 'recht hebben'. Ik heb het recht op (vul maar iets in), dus jij mag niet (vul maar iets in). Omdat jij iets doet waarvan ik jou het voordeel(tje) niet gun, ga ik klikken. De overheid maakt handig gebruik van onze volksaard en presenteert het klikken bijna als burgerplicht.

Daarmee is de cirkel met ons verleden rond en is het middel erger dan de kwaal. Wie zorgt voor de bewijsvoering? Of staat de 'schuld' reeds vast omdat er is geklikt? Dorpspraat, kroegpraat en ander gereutel leidt dus potentieel tot 'omgekeerde bewijslast' voor de 'verdachte'. Bewijs je onschuld dus maar. Dit druist in tegen het fundament van onze rechtsstaat. Hoe bewijs je in Rusland dat je geen homo bent?

We roepen graag iets over anderen, maar we zijn zelf eng.