



From Russia.....

Blog door Bart Ouwersloot, 25 augustus 2014

Heer Poetin staat onder druk, want Nederland levert geen groente en fruit meer. Oei, oei, wat zal dat de Russische Beer hard raken! Van alles is natuurlijk al gezegd en geschreven, maar wat ik mis is een beetje objectieve relativering van een moeilijke kwestie. Het is niet Poetin die vlucht MH17 uit de lucht heeft geschoten. Degene die dat wel, per (wrang) ongeluk, heeft gedaan heeft Poetin natuurlijk verschrikkelijk in zijn hemd gezet. Hoe daar nou weer op te reageren, wetende dat de wijzende vinger van de wereld jouw richting op zal gaan?

De eerste reactie van Poetin was, zo ver als ik dat kan beoordelen, meelevend en echt. Dat kan ook niet anders. Ook de soldaten van het pro Russische 'bevrijdingsleger' zullen niet hebben genoten van hetgeen zij hebben aangericht. Het was ongelofelijk stom wat er is gebeurd, maar niet opzettelijk. Wat zal Poetin, of degene die direct verantwoordelijk is voor dat bevrijdingsleger hebben gezegd? Ik ben wel benieuwd eigenlijk. Ik weet niet wat stomme l.l in het Russisch is, maar vermoedelijk is wel iets in die trant geroepen. Zou die gozer die heeft geschoten nog leven? Wat zal er met hem zijn gebeurd? Ik denk zo maar niet dat hij de Russische koperen fluit van verdienste heeft gekregen van zijn generaal. Niemand is natuurlijk in z'n nopjes met wat er is gebeurd. Wij, de westerse wereld, willen graag de vinger wijzen en zijn op zoek naar degene die verantwoordelijk kan worden gehouden. Grappig genoeg is namens de Russische regering, ook namens Poetin, meermaals alle medewerking toegezegd. De Russische pers heeft nimmer uitgesloten dat het bevrijdingsleger schuldig is. Wij weten gelukkig ook zonder nader onderzoek al wie 'schuldig' is. Is er dan nog behoefte aan een onderzoek? Of hebben we liever wat politiek gekrakeel? Eén ding is in ieder geval zeker; dat vliegtuig komt nooit meer aan op zijn bestemming.

Niemand, helemaal niemand heeft ontkend dat Nederland enig recht van spreken heeft en ook wel boos mag zijn. Niemand heeft het Nederland verboden om Poetin eventueel de ruimte te geven om zonder politieke schade excuses te maken, of zijn verantwoordelijkheid te nemen. In plaats daarvan zijn wij gaan wijzen en, wellicht nog dommer, hebben we middels de NAVO onze hulp aangeboden aan Oekraïne. Geef Poetin de corridor die hij nodig heeft om de Russische marine basis op de Krim te bereiken. Dat moet op de een of andere manier toch te regelen zijn? Zou Rutte het leuk vinden als wij onze Marinebasis in Den Helder niet meer kunnen bereiken, omdat Noord Holland zich zelfstandig acht en zich aan wil sluiten bij wat er over is van het Warschau pact?

Het politiek gekrakeel, zich uitend in (oei, oei) een boycot van Nederlandse producten, moet zo'n beetje de stomste actie zijn die je kunt bedenken. Welke Rus, welke Nederlander zit er te wachten op de beperking van internationale handel? De ontspanning tussen Oost en West heeft juist enorme kansen opgeleverd voor diverse bedrijven. In Rusland staan investeringen op stapel voor honderden miljarden Euro's. Met name investeringen in infrastructuur, behandeling van afval- en drinkwater en hoogwaardige techniek. Mij dunkt dat we daarbij groot belang kunnen hebben. Ook de Russen hebben daarbij grote belangen. Door Rusland te blijven zien als 'vijand', of als ontwikkelingsland, of als achterlijk, zijn we ontzettend dom in de weer. Rusland is zowel economisch, als militair een grootmacht. De oorlogen die het voert betreffen zijn territorium, betreffen op geen enkele manier het onderdrukken, of vernietigen van volken, zijn geen aanval op 'het westen' en beperken (nog) geen vrijheden. Wij kunnen niet zonder meer en zonder historisch besef oordelen. Wél kunnen we Poetin helpen om in ieder geval politiek zijn verantwoordelijkheid te nemen. Dat zal economisch in ieder geval heel wat lucht geven en onze toch al broze economie aan een forse afzetmarkt helpen. Het neerschieten van een burgervliegtuig blijft overigens onverminderd beschamend, daarover is geen discussie. Kortzichtige wraak is echter gewoon dom en wie blijft zitten met de al dan niet gebakken peren?Juist.