



## Windbelasting

**Blog door Bart Ouwersloot, 20 januari 2014**

Namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt mevrouw Jorritsma als voorzitter van die club aan de verhoging van gemeentelijke belastingen. VNG vindt dat indien de overheid meer taken neerlegt bij gemeenten, deze ook de bevoegdheid moet hebben om meer belastingen te heffen. Wel moeten dan de rijksbelastingen worden verlaagd. Zou ze het zelf geloven?

Als argument wordt gebruikt dat andere landen in Europa meer gemeentelijke belastingen heffen.

Als mevrouw Jorritsma daarmee bedoelt dat wij in Nederland achterlijk zijn, dan heeft ze een punt. Geen land ter wereld heeft zaken zo ver 'gefiscaliseerd' als Nederland.

Toen nog sprake was van adellijke grondbezitters werd van molenaars windbelasting geheven. Ook de adel had het moeilijk en verzon allerlei zaken waar men belasting van de burgerij op kon heffen. Inmiddels zijn we, ondanks voortgaande beschaving, weer terug bij 'af'. Het Nederland waarin wij wonen, is een rupsje nooitgenoeg.

Dat weet ons landsbestuur ook. Gaat het slecht met bedrijven, dan neemt de opbrengst vennootschapsbelasting af. Neemt het consumentenvertrouwen af, dan dalen de bestedingen en daalt dus de opbrengst omzetbelasting. Minder mensen aan het werk? Lagere opbrengst inkomstenbelasting. Heel simpel. Verhoogt het rijk deze belastingen, dan ontstaat kapitaalvlucht, verdere verlaging van bestedingen en vermindert het aantal banen nog verder. De grens is bereikt op die terreinen. Een oplossing om toch te nivelleren is dan bijvoorbeeld de fiscalisering van kinderopvang en de verstrekking van subsidies. Laag inkomen, lage prijs voor hetzelfde. Hoog inkomen, hoge prijs voor hetzelfde. Ook heel simpel. Een andere oplossing is de verhoging van gemeentelijke belastingen. Je kunt immers toch niet meer verhuizen daar de huizenmarkt reeds is 'kaltgestellt'.

Dat gaat allemaal goed tot een bepaalde grens. De rol van Nederland als productieland is reeds uitgespeeld, doordat onze lonen te hoog zijn. Export van steenkool; niet meer. Export van aardgas; straks ook niet meer. Bloemen en planten; steeds vaker gekweekt in Afrika. Wij zijn daarom een dienstenland geworden. Maar aan wie verlenen we dan diensten? De ene helft van het Nederlandse bedrijfsleven adviseert inmiddels de andere helft. De maakindustrie is vrijwel verdwenen naar het buitenland. Zaken die we vroeger exporteerden, moeten we nu importeren. De 'toezichhoudende' taak van de overheid breidt slechts uit. Wie betaalt de ambtenaren, de werklozen, de AOW'ers, de kinderopvang van mensen met een laag inkomen, de huursubsidie van diezelfde mensen?

Blijven nivelleren en belastingdruk verder verhogen gaat ten koste van productiviteit, investeringen, vertrouwen en dus ten koste van arbeidsplaatsen. Een vicieuze cirkel derhalve.

Ziende blind wordt thans gepleit voor verhoging van belastingen in plaats van verlaging van uitgaven. We zijn immers een beschaafd land. Daar waren de Bulgaren snel achter. Bulgaren zijn namelijk niet achterlijk! Mevrouw Jorritsma dus wel.

Helaas staat ze model voor onze landsbestuurders en de degelijke politieke en adellijke moraal; waarom zuinig zijn, als je gewoon de burgerij kunt uitmelken?