



Blog door Bart Ouwersloot, 2 december 2015

De Sint is weer in ons land,
Zwarte Piet is gelukkig niet meer zijn rechterhand.
Helaas vaart hij nog steeds in een stoomboot, gestookt met kolen,
Kan dat nog wel; al die vervuiling, zo onverholen?

De klimaatop is nu gaande,
dus hopelijk is het einde van die vervuilende Sinterklaas aanstaande.

Het is eigenlijk wel triest hoe 'wij' het toch steeds weer voor elkaar krijgen om van een mug een olifant te maken.
Hoe goed moet je het hebben als je je druk maakt om een dergelijk onschuldig kinderfeest.
Heeft iemand er wel eens bij stil gestaan dat voor ondernemers, winkeliers, ZZP'ers de armoedegrens niet bestaat?
Geen cadeaus voor de kinderen, geen heerlijk avondje. Slechts de wind die ruist door de bomen, rond het huis
waarop beslag is gelegd. Het wilde geraas komt van deurwaarders, belastingdienst en andere schuldeisers.

Beste neuzelaars en andere zelfgebreide Heilsprofeten; Waarschijnlijk is vadertje staat uw Sinterklaas, anders had u geen tijd voor deze onzin! Ga iets nuttigs doen!