



Bonnetje

Blog door Bart Ouwersloot, 17 maart 2015

Verbazingwekkend dat Teeven en Opstelten zijn gestruikeld over een dossier dat op geen enkele manier, door niemand, als 'slecht', of 'fout' kan worden bestempeld. Waar ging het in de basis om; er was beslag gelegd op vermogen van crimineel H. Dat bleek achteraf ten onrechte, dus dit vermogen diende te worden teruggegeven. In de periode dat beslag was gelegd is het vermogen sterk aangegroeid. Destijds was de rente op deposito's rond 9%. Per saldo is daarom een veel groter bedrag teruggegeven dan waarop oorspronkelijk beslag was gelegd. Crimineel H moest daar wel wat voor doen. Hij moest informatie verstrekken over crimineel Hakkelaar. Uiteindelijk is crimineel Hakkelaar gepakt en is 123 miljoen gulden van hem geïnd door de Nederlandse overheid. Goed gedaan dus. Pikant detail is dat Teeven, destijds Officier van Justitie, nauw betrokken was bij deze kwestie.

Anno 2015 zou Opstelten niet weten om welke bedragen het ging. Het 'bonnetje' zou niet meer te reproduceren zijn en er zou een bedrag van 2 miljoen zijn terugbetaald, of iets dergelijks. Men moest hem maar geloven. Opeens echter, als een duveltje uit een doosje, kwam het bonnetje tevoorschijn. Een bedrag van 4,7 miljoen gulden (is pak' m beet 2 miljoen Euro) was 'gegeven' aan crimineel H. Den Haag in last, Opstelten weg, Teeven er achter aan.

Als nog niet helder was dat wij in een bananenrepubliek leven, dan is dit het best denkbare voorbeeld. Naaïen en genaaid worden is het politieke devies. De vierde macht, het ambtenarenleger, regeert ons land. Na de struikeling van Weekers over de Bulgarenfraude, die hij bijzonder succesvol heeft beëindigd, kon reeds de conclusie worden getrokken dat geen sprake is van enige regering van ons land. Bestuurders die afhankelijk zijn van de inzet en de informatievoorziening van hun ambtenarenapparaat zijn kansloos. Ambtenaren doen waar ze zin in hebben, wie stuurt de ambtenaren immers? Het opstappen nu van Teeven en Opstelten, hoe onhandig zij misschien ook hebben geopereerd, bewijst het failliet van onze democratie. Zo lang voortvarende aanpak van zaken die de ambtenaar niet steunt wordt geboycot, getraïneerd, en welbewust tegen wordt gewerkt, blijft dit land log, apathisch, dom, traag, trendvolgend en bestuurlijk failliet. De self fulfilling prophecy van ons bestuur(-smodel) is niets en leidt uiteindelijk tot helemaal niets.

Gaat u binnenkort stemmen voor de verkiezingen van provinciale staten en de waterschappen? Weet wat u doet.