



Opper hypocriet

Blog door Bart Ouwersloot, 16 juni 2014

Jeroen Dijsselbloem schijnt het licht te hebben gezien! Hij pleit 'in Europees verband' voor lagere belastingen op arbeid. Uiteraard is de heer Dijsselbloem lid van de PvdA. De partij van de hypocrisie en de partij van de rampspoed. Middels vaders Drees, de grondlegger van ons niet te financieren sociale stelsel, heeft de PvdA in z'n eentje de belasting op arbeid doen exploderen. Een kleine bloemlezing; 'Handen af van de WW', 'Koppeling tussen uitkeringen en lonen moet in stand blijven', 'Verlagen uitkeringen is asociaal', 'Armoede moet worden bestreden'. Deze dan; 'De sterkste schouders dragen de hoogste lasten'. En de gilliers; 'Het is een recht om te werken, het is ook een recht om dat niet te willen', 'Rijkdom moet eerlijk worden verdeeld'. Als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartje. Dit PvdA adagium is decennia lang het uitgangspunt geweest van onze politieke bestuurders.

Samen met kameraad FNV, was de PvdA met name in de jaren zestig, zeventig en tachtig van de vorige eeuw oppermachtig. Het begrotingstekort steeg tot astronomische hoogte en met name de werkgeverslasten stegen tot idiote hoogten. Dat heeft er toe geleid dat met name vanaf de jaren negentig productie uit Nederland verdween. De kosten van arbeid waren simpelweg niet meer op te hoesten en Nederlandse bedrijven konden niet meer concurreren. Omdat in de jaren negentig tot pak 'm beet 2007 de economie fors groeide, bleek het gebrek aan productiecapaciteit minder nijpend. De bouwsector floreerde en met name automatisering en overheids groei zorgde voor nieuwe banen.

De kapitale blunder om in die periode niet de belastingen op arbeid te verminderen, bleek eerst in 2008. De bouwsector kreeg een optater, doordat in eerste instantie ING bank en later alle banken hun handen af trokken van commercieel vastgoed. Dit was ingegeven door een tekort aan geld bij onze banken. Vertrouwen in de wereldeconomie was gedaald en dit leidde tot de bankencrisis.

Vele faillissementen volgden en het consumentenvertrouwen nam af tot een historisch dieptepunt. Daar kwamen de Europese afspraken genaamd Basel 3 nog overheen. Financiële ellende die zijn weerga niet kent. De zorgvuldig afgebroken Nederlandse maak-economie bleek een blok aan ons been. Export zou een oplossing kunnen zijn. Maar wat moeten we nog exporteren? We produceren immers niet zo veel meer, doordat onze arbeid te duur was.

De gedeelde rijkdom werd niet gedeelde armoede. Hoe dan? Onder meer doordat het verlies van honderden miljarden in de vorm van waardedalingen op onze koophuizen niet in het plaatje van Drees past. Zoek het zelf maar uit, want jij bent voor een kwartje geboren. De huren daarentegen, moeten wel op peil worden gehouden en de huursubsidie moet ook in stand blijven. Beste PvdA, beste heer Dijsselbloem; jullie hebben alles al vernakt. Al tientallen jaren stapelen jullie blunder op blunder. Door economische groei is dat lang verbloemd geweest. Dijsselbloem is nu de opper hypocriet, waar zijn voorgangers Drees, Den Uyl, Kok, Melkert en Bos alle reserves hebben uitgedeeld en de economie om zeep hebben geholpen. Winston Churchill zei al in de veertiger jaren; 'Het socialisme is de filosofie der mislukking, gebaseerd op het evangelie van de afgunst'. Mislukkingen te over. Stalin, Pol Pot, Fidel Castro, Mao Tse-Tung de grote roerganger, enzovoorts. Socialistische successen bestaan niet in de menselijke geschiedenis. Als ergens een ongelijke verdeling van rijkdommen heeft bestaan, dan is het in socialistische heilstaten geweest. Socialisten zorgen dus goed voor zichzelf. De grondlegger van onze problemen is de generatie van onze ouders en grootouders. Degenen die nu lekker van hun AOW genieten, hun vervroegd pensioen en hun campertje. Voor hen was het socialisme goed. Wij en onze kinderen dan? Och, voor een kwartje geboren. Zoek het maar uit. Tot zo ver Nederland.

Wat ik al helemaal niet kan bevatten is waarom Dijsselbloem 'in Europees verband' belastingen op arbeid zou willen verlagen. Wat heeft Europa van doen met onze linkse blunders uit het verleden? Als ik het goed begrijp heeft zijn PvdA de boel hier eerst naar de filistijnen geholpen en zou Europa het nu namens zijn PvdA moeten oplossen? Hoe wil hij dat doen dan, middels een arbeidersopstand of zo? Middels een geleide markteconomie? Die gast is nog gekker dan alle grote roergangers die hem voor gingen.