



## Links en rechts

Blog door Bart Ouwersloot, 14 juli 2014

Een politieke discussie is altijd wel geinig. Ben je rechts, of ben je links? Tja, denk je dan bij jezelf. Wat houdt dat eigenlijk in? Ben je rechts als je anti socialist bent? Ben je links als je anti kapitalist bent? Ik heb geen idee eigenlijk. Wel is het zo dat aan beide zijden van het politieke spectrum de meest idiote dingen worden geroepen. Dat wordt eigenlijk nog veel idioter als partijen daarna ook nog een coalitie moeten vormen.

Voor mij zelf heb ik besloten dat ik beide niet ben. Anarchist, vrijzinnig, liberaal, non conformist, neutraal, of ongeïnteresseerd, het hangt van de politieke reutel af denk ik. Er zijn regels in dit land waarvan je echt niet weet wat je er mee moet. Van die regels die zijn gebaseerd op de achterlijkheid van delen van ons volk. Een hypotheek bijvoorbeeld is nog maximaal vier maal het jaarinkomen. Dat komt doordat er achterlijken waren die tot 9 maal hun jaarinkomen aan hypothecaire schulden hadden. Op onze wegen geldt een maximumsnelheid. Dat komt omdat sommige achterlijken niet kunnen rijden. Koos Spee, de grote verkeersroerganger voorop. Imbeciel. Vanwege de soms onvoorstelbare stupiditeit van een volk worden regels bedacht, om met name de volkomen achterlijken en kanslozen te beschermen. Ik denk dan altijd dat men mij niet als voorbeeld heeft genomen bij het bedenken van die regels, maar ik heb er wel last van. Ons volk is namelijk dermate stom dat, als de regel is dat je ergens 80 mag (en kan) rijden, er altijd wel mensen 'voor de zekerheid' 70 gaan rijden. Wanneer je zelf volslagen achterlijk bent, wil je dan aub niet voor mij denken en al zeker niet over mijn tijd beschikken? Het zou toch al een hoop schelen als mensen eens niet de hele dag bezig zijn met bepalen wat een ander wel, of niet mag. Er zijn dingen die ik zelf wel uit maak. Als ik daarmee een bepaald risico neem, dan is dat mijn zaak. Daar heb ik geen achterlijke verbeteraar, of rechthebber voor nodig.

Brengt mij bij de financiering van ondernemingen. Links en rechts zijn het er over eens dat ook 'het bedrijfsleven' moet worden beschermd. Niks op tegen. Behalve dan dat diegenen die 'beleid maken' he-le-maal niks begrijpen van ondernemen. Laat die lieden zich buigen over de paddentrek, of het paringsgedrag van het elzenhaantje. Hoe kan dus, met andere woorden, iemand van de SP, of van Groen Links regels bedenken voor ondernemers? Die mensen weten echt niet hoe een ondernemer er uit ziet. Ik vraag mij overigens regelmatig af, of men dat bij het CDA, de VVD, of de PVV wel weet. Indien, ter zogenaamd rechterzijde van het politieke spectrum, men het ook niet weet, wordt het tijd voor een onder- of bovenzijde. Dan is niet de vraag of je links-, of rechts bent, maar of je boven-, of onder bent. Lijkt mij beter, want onze economie heeft vergaand last van de huidige kneuzen ter linker- en ter rechterzijde. Maakt nu ook eigenlijk niks uit, want men is geheel afhankelijk van de ambtelijke ondersteuning. Dat is pas echt erg. Treinen vol van die losers die dagelijks naar ministeries afreizen, of andere nutteloze overheidsdiensten waar ze de hele dag uit hun neus gaan zitten vreten. Ligfietsen, treinen, trams, ander openbaar vervoer, lullige fietsen met zo'n klem voor je koffer, allemaal bedacht voor het vervoer van ambtenaren. Kijk eens rond in Den Haag. Wat een stel kneuzen bij elkaar.

Openbaar vervoer is alleen geschikt voor mensen die alle tijd hebben. Je staat nu te wachten op een plaats waar je niet wil staan, om, als er geen bladeren zijn gevallen, te worden vervoerd naar een plaats waar je niet moet zijn, op een tijdstip dat jou niet uit komt. Verdienen we met z'n allen dan echt niet beter? Kennelijk niet. Zeker niet zo lang wij met z'n allen vinden dat iemand die met z'n kop boven het maaiveld uitsteekt moet worden onthoofd. Die moet dus worden bedwongen om 'm onder het maaiveld te houden. Moeten we nieuwe regels voor bedenken. Delen moet ie.

Dat past niet bij ondernemen. Als wij dus met regels gaan proberen, vanuit de politiek, om financieringen van bedrijven of te beteugelen, of te reguleren, om 'te beschermen', gaat het mis. In feite gaat elk politiek ingrijpen in onze economie mis. Doordat Adje Melkert de 'Melkert baan' schiep, hebben we nu overal BOA's lopen. Voor de goede orde, dat zijn mensen die als bollenpeller mislukt zijn en nu jou mogen vertellen dat je vuilnisbak verkeerd staat. De rest van je leven kansloos dus. Doordat wij hypotheekrente aftrek kennen, is de koopsom van een woonhuis twee keer zo hoog geworden. Doordat onze banken garanties moeten stellen aan de Europese bankenunie, kunnen ze geen geld meer uitlenen aan het bedrijfsleven. Om de banken nog verder te beteugelen gaan we bankenbelasting heffen over 'ongedekte' kredieten. Dat zal ze leren!! Vindt u het gek dat kredietverlening aan het MKB, dat grotendeels zogenaamd 'ongedekt' zal zijn, beperkt is? Vindt u het dan ook zo gek dat zo veel bedrijven naar de knoppen gaan, er geen economische groei is en dat we zo veel werklozen hebben?

Ik ben dus niet links, of rechts, maar ik ben 'boven'. Ik ben tegen kneuzen met te veel macht, tegen rechthebbers en tegen het feit dat wij met onze regels telkens weer nieuwe kneuzen creëren, die moeten worden 'geholpen' door, of worden 'beschermd' met weer nieuwe regels. En, oh ja, ik ben ook tegen BOA's. Ik ben vóór een ongeleide economie en vóór mensen die er het beste van maken. Creëer banen, koopkracht, economische voorspoed, glimlachende mensen door al die Haagse kneuzen er uit te flikkeren en op te houden met het middels allerlei regels 'beschermen' van ondernemingen en ondernemers. Misschien moet ik hier en daar nog wat nuanceren, maar dat is wel de kern.