



## Asiel;

**Blog door Bart Ouwersloot, 12 oktober 2015**

Drommen asielzoekers overspoelen Europa. Dat zou een Duits probleem zijn, maar wordt nu (wat gek toch?) ook een Nederlands probleem. Geertje Wilders roept het hardst 'minder, minder', terwijl Samsom 'meer, meer' roept en daar aan toevoegt; 'maar we moeten daar met elkaar goed over spreken en in alle gezamenlijkheid en goed overleg goede afspraken over maken. Zo krijgen we een breed draagvlak en kan met elkaar bla bla bla bla bla.....'. Waarom zou het eigenlijk een probleem zijn om mensen die uit landen komen waar sprake is van dramatische leefomstandigheden op te vangen? Dat zal waarschijnlijk komen doordat er allerlei vragen moeten worden beantwoord, zoals; betreft het tijdelijke opvang en gaan die mensen ook weer terug? wat zijn de te stellen eisen aan opvang? moeten al die mensen een woning toegewezen krijgen?

Tsja, de beantwoording van die vragen is geloof ik niet zo eenvoudig en het komt er op neer dat e.e.a. bepaalde inspanningen kost. Politiek heeft men al die vragen kennelijk reeds beantwoord en een 'standpunt' bepaald. Het verbaast mij altijd dat er zo veel vragen zijn. Immers, de geschiedenis herhaalt zich slechts. Nederlanders vluchtten massaal naar Engeland in de tweede wereldoorlog. Nederlanders zijn massaal naar de Verenigde Staten 'gevlucht', op zoek naar een betere toekomst. Nederlandse boeren zijn massaal naar Canada getrokken. Zegt u het maar, de voorbeelden uit de historie zijn schier eindeloos. Afgezet tegen het huidige 'probleem' is er gerust een parallel te trekken. Het grote verschil zal zijn gelegen in het feit dat die Nederlanders niet werden geconfronteerd met de beantwoording van allerlei vragen door het 'nieuwe' land. Zoek het maar uit, zorg voor inkomen, onderdak, eten, etc. Bouw je eigen huis, start je eigen onderneming, je bent 'master of your own destiny'. Gekeken naar de ontwikkeling van de Verenigde Staten is dat ook vrij aardig gelukt. Vanuit vele landen zijn mensen met verschillende culturele achtergronden samen gaan werken aan de ontwikkeling van het land. Dat heeft, overigens ook niet volgens slag of stoot, geleid tot een bepaalde smeltkroes en een bepaalde saamhorigheid en trots. Hoe anders gaat dat in ons bekrompen Nederland. Hoeveel gastarbeiders hadden wij nodig in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw? Hoeveel medewerkers in de land- en tuinbouw hebben wij nu nodig uit Oost Europa? Hoeveel werklozen hebben we zelf?

Wij hebben in Nederland ergens tussen de 600- en 700.000 werklozen. Het probleem zit hem daarmee niet in de vluchtelingen uit oorlogsgebieden, noch in de 'economische vluchtelingen'. Het probleem zit 'm in onze verwendende en arrogante aard. 'We' hebben het veel te goed voor elkaar als 'we' onze eigen bonen niet kunnen doppen. Daarmee worden allerlei prikkels om te werken, kansen te creëren en te ontwikkelen de kop ingedrukt. Als je geen zin hebt om te werken krijg je immers van de overheid een huis, een uitkering en verder alles wat je nodig hebt. Voor de rest doe je af en toe eens 'een klusje', zodat je een keer extra op vakantie kunt, of een rondje kan geven in de kroeg. Nu zullen 'we' dat zeker moeten delen met allerlei asielzoekers? Ja, we zijn niet gek! Nou.... Eigenlijk wel dus. Nog los van het feit dat in Nederland en Europa ook een bepaalde smeltkroes aanwezig is, die min of meer economisch succesvol is, zal bijvoorbeeld ook vergrijzing het hoofd geboden moeten worden. Indien de jonge aanwas van asielzoekers afkomstig is, is dat dan niet goed? Wie gaat er dan straks voor onze bejaarden zorgen?

Of hebben we een ander probleem? 'We' willen niet delen, 'we' kunnen onze verzorgingsstaat niet in stand houden. Indien wij iedereen blijven pampere en er niet voor zorgen dat mensen de taal machtig raken, dan creëren we inderdaad een probleem indien we iedereen hetzelfde 'verzorgingsniveau' willen aanbieden. Aan de mensen ligt het vaak niet, zij willen simpelweg een nieuw bestaan opbouwen. Geef die gelegenheid dan! Door een gebrek aan prikkels, een overbezorgde moedertje staat en een over ontwikkelde hulpindustrie wordt niemand geholpen. Ja, van de wal in de sloot! Ieder kind op weg naar volwassenheid wordt op een ogenblik losgelaten door zijn ouders en moet dan op eigen benen kunnen staan. De succesvolle voorbeelden uit de geschiedenis voor wat betreft migratie zijn eveneens legio. Ook wij zullen er aan moeten geloven, onze verzorgingsstaat moet worden versoberd. Dit is inderdaad niet vol te houden. Dat is overigens niet de schuld van de asielzoeker, de gastarbeider, of iedere andere migrant, maar gewoon onze eigen stomme schuld!