



## Groene stroom

Blog door Bart Ouwersloot, 12 januari 2015

De verlakkerij rondom zogenaamde groene stroom neemt inmiddels ridicule vormen aan. Uw groene stroom komt, al jaren, uit bruinkoolcentrales. U zegt; dat is helemaal niet groen! Inderdaad, dat klopt. Ooit, in 2001, heb ik het genoeg gehad om bij een groot nutsbedrijf een reorganisatie door te voeren. Hier heb ik meegekregen hoe het destijds werkte met groene stroom. U sloot een 'groen abonnement'. Dat was toen nog iets duurder dan een gewoon abonnement. Het nutsbedrijf zette, met hulp van de overheid die dat subsidieerde, een windmolen neer in China. Met enig geluk kon die windmolen worden aangesloten op een elektriciteitsnet, maar meestal niet. Uw stroom? Die kwam gewoon uit dezelfde bruinkoolcentrale. De winst als gevolg van de 'iets hogere' prijs? Die vloeyde terug naar de aandeelhouder, de overheid.

Al jaren en jaren worden we in de maling genomen door de milieu Gestapo. Flauwekul wordt verkocht als Gods woord aan een ouderling. Hoe kan het toch dat die milieulobby zo verschrikkelijk veel macht heeft verkregen? Om een voorbeeld te geven; de Duitse overheid heeft inmiddels 1000 miljard Euro geïnvesteerd in groene stroomvoorziening. De conclusie luidt nu dat dit niet werkt, omdat zonne- en windenergie niet, slecht, of onvoldoende kan worden opgeslagen, niet voldoet bij piekvraag en de wereldmarkt voor energie is gewijzigd. Nog een voorbeeld; de Belgische overheid kan de stroomvoorziening niet meer garanderen, doordat men de overstap naar 'groene energie' iets te rigoureuus heeft gemaakt. Typisch iets voor een Belg. Als het niet waait, heb je geen door wind opgewekte energie. Kennelijk komt men daar in België nu pas achter. Normale landen hebben hun energiecentrales laten staan. Met uitzondering van kerncentrales, want die moesten, Frankrijk uitgezonderd, allemaal verdwijnen van de milieuaactivist. Wat hebben we dus over? Juist, aardgas- en kolencentrales. Steenkool en met name bruinkool hebben als voordeel dat het spotgoedkoop is als gevolg van een enorm aanbod. Een kolencentrale is daarbij niet zo maar 'dicht' te zetten en ook niet zo maar op te starten. Aardgas is, hoewel ook in enorme hoeveelheden verkrijgbaar, veel duurder dan kolen. Hoewel aardgas veel schoner verbrandt dan kolen, willen we natuurlijk niet extra betalen voor onze energie, dus geven we de voorkeur aan kolen, met name bruinkool.

De CO2 uitstoot? Bij een kerncentrale is die 0. Bij wind- en zonne-energie ook. Bij aardgas is de uitstoot relatief gering, maar bij steen- en met name bruinkool is die enorm. Het behoeft overigens geen betoog dat de megatonnen aan roet en andere troep die de lucht in worden geblazen ook niet bijdragen aan een schoon milieu. In de voormalige Sovjet kolonies in Oost Europa waren niet voor niets alle gebouwen bruin. We worden dus met z'n allen gewoon in de maling genomen door de milieulobby en zijn, ook met z'n allen, niet bereid te betalen voor schone energie. Iemand heeft ons wijs gemaakt dat fossiele brandstoffen op raken en dat kernenergie een probleem zou vormen. Er is enorm gescoord door politieke partijen op het punt van het milieu. Activisten en politieke partijen op activistische leest zijn salonfähig geworden en werden en worden niet meer als 'gevaarlijk' gedeut. Gesjeesde studentjes als Wijnand Duijvendak, Diederik Samsom, Roel van Duin en consorten mogen dus gewoon in de kamer zitten. Wij, het stemvee, hebben wel oren gehad naar de mooie praatjes over een schonere wereld en een groene toekomst en hebben kansloze beroepsactivisten een podium gegeven. De subsidiemachine van de Nederlandse overheid heeft volle toeren gedraaid om 'groene' initiatieven te kunnen financieren. Aldus is allerlei milieclubs een enorme hoeveelheid macht toegekomen. Immers, subsidie = macht.

En nu dan? Nu blijkt dat we nog voor eeuwen aan fossiele brandstoffen voorradig hebben? Nu blijkt dat de CO2 uitstoot door ons 'groene' energieverbruik niet is gedaald, maar is gestegen? Wat nu toch te doen met al die subsidies, al die miljarden investeringen, al die debielen met een baantje?

Daar hebben we een oplossing voor gevonden. We geven ze gewoon nog meer macht! Immers, nog niet alles is te gronde. Er kan nog veel meer afgebroken worden, tot we met z'n allen gewoon weer onze eigen achtertuin gaan bewerken voor ons dagelijkse voedsel. De automarkt kunnen we nog verder afbreken middels onder meer 'BPM boetes'. De grootschalige landbouw kunnen we nog afbreken middels toeslagen op gasverbruik. We kunnen de economie in binnensteden nog slopen door milieuzones in te voeren. De maakindustrie kunnen we ook nog verder afbreken door allerlei milieuheffingen en toeslagen. Arbeid kunnen we nog duurder maken, onder meer door 'solidariteitsheffingen'. Nu imbecielen het toch voor het zeggen hebben en betaald worden voor de ontwikkeling van idioterie en verlakkerij, kunnen we maar één ding concluderen. Ieder land krijgt de machthebbers die het verdient. In de jaren 80 van de vorige eeuw was er een band die het volgende schreef; 'Jumping someone else's train. Everyone is happy, cause we're finally all the same'. Je hoort er niet bij, als je niet groen bent! Stem lekker groen en spring ook op de groene trein!

Iemand enig idee hoe groen de stroom is in India en China? Iemand misschien enig idee waar de zure regen is gebleven?